

Mirakel eller tilfældighed?

Der er mere mellem himmel og jord – sådan kunne overskriften til denne lille beretning også kaldes. Dette er en fortælling om forfatterens oplevelser, da hans kone i 2008 ville på pilgrimsvandring i Spanien.

af Villy Lymann

Anne Mette (min kone)

Hun ville gå den rute, der kaldes ”Den franske rute”, fordi den starter i Frankrig i en lille by : Saint Jean Pied de Port” lige nord for Pyrenæerne. Ruten går over bjergene og så mod vest gennem Pamplona, Logroño, Burgos og Leon til Santiago de Compostela, for blot at nævne de største byer på den ca. 800 km lange gåtur.

Vi havde været på weekend i Blåvand, så jeg kørte hende til toget i Esbjerg. Toget kørte til København, hvor hun havde billet med Sterling til Biarritz. Derfra var hun sammen nogle andre fælles om en taxa til Bayonne, hvor hun overnattede på hotel til hun næste morgen havde billet til den lille togbane til Saint Jean Pied de Port.

Hun ankom til Saint Jean Pied de Port midt på formiddagen den 31. august 2008 og startede vandreturen næste dag. Planen var at gå hele turen på de ca. 800 km til Santiago de Compostela på 32 dage, hvilket giver 25 km pr. dag i gennemsnit med ankomst den 2. oktober, hvis alt gik godt.

Villy (mig selv)

Planen var, at jeg skulle køre i bil til Santiago de Compostela og indlogere mig på et hotel, så hun kunne få et bad og en god seng efter den lange vandretur.

Planen var også, at jeg ikke ville være totalt ødelagt, når jeg kom frem, for vi skulle jo også hjem igen, så jeg tog det som en fornø-

jelsestur, hvor der skulle være tid til at opleve undervejs.

Hele bilturen er på 3.000 km hver vej!

Jeg kørte hjemmefra om natten d. 27 september, og den første store etape gik til Alsace. Det er en tur vi kender særdeles godt, så dén kunne jeg klare uden overnatning. Jeg fik et værelse på B&B i Gueberschwihr, hvor vi ofte kommer. Og her blev jeg to nætter. For at gøre ruten færdig, havde jeg valgt at køre skråt gennem Frankrig og så følge det, der svarer til den Nordlige pilgrimsrute langs Biscayen i Spanien. Jeg havde foruden de to nætter i Alsace bestilt overnatning i Maymac, Biarritz, Ribadesella samt hotel i Santiago de Compostela fra 02.10.2008. For at få tid til at se byen og en tur til Finisterra havde jeg booket for 4 nætter, så var der også lidt elastik, hvis min kone skulle bruge en dag eller to ekstra.

Gueberschwihr

- er en lille betagende by på vinruten i Alsace, og vi har været der mange gange, men denne gang opdagede jeg ved et tilfælde, at der faktisk går en pilgrimsrute igennem byen.



Jeg syntes, det kunne være lidt sjovt at jeg også gik en pilgrimstur, så jeg gik den ganske smukke tur til klostret Schauenberg.



Santiago de Compostela

Det gik nogenlunde med at finde vej, da jeg i samme anledning lige havde købt en GPS.

Dog var jeg ikke helt fortrolig med den, og det er sikkert også grunden til, at jeg på ringvejen rundt om Santiago de Compostela drejer fra alt for tidligt. Nå, jeg opdager fejlen og skal kun lige igennem to rundkørsler, så kan jeg komme ned på ringvejen igen.

Men i rundkørsel nr. to, hvor jeg skal dreje fra, må jeg bogstaveligt talt op at stå på bremsen, for ellers havde jeg kørt min kone ned! Hun kom sammen med tre andre danske piger og krydsede vejen og stod så midt på kørebanen og pegede og råbte: Dér kommer min bil!

Først her vidste jeg, at hun holdt tidsplanen, for selv om jeg var blevet orienteret om hendes vandring undervejs med SMS'er, så var det indtil da uvist om vi skulle mødes dén dag eller måske først næste eller næste igen.

Desuden havde de stået og taget billeder af hinanden ved Santiago byskiltet og brugt tid på at diskutere, hvilken vej de skulle anvende det sidste stykke ind til og igennem byen.

Sammenfatning

Min kone havde på 32 dage gået 800 km fra øst til vest, og jeg havde på 6 dage kørt 3.000 km fra nord til syd, og så mødes vi uden aftale midt i en rundkørsel i Santiago de Compostela, kun fordi vi hver især havde brugt tid på alt muligt andet, og at jeg trods en GPS af uforklarlige grunde kørte forkert. Ellers var det aldrig sket.

Jeg er normalt af den overbevisning, at der er en logisk forklaring på alting, men i dette tilfælde vil det være på sin plads at spørge sig selv : Er der mere mellem himmel og jord ?

Nej, det er nok bare tilfældigheder, men hvis man prøver at vurdere, hvor stor sandsynligheden er for at noget lignende kan ske igen, så er min konklusion, at dette var den eneste gang, jeg fik den oplevelse.

Derfor har jeg valgt at skrive denne lille historie.